

De jeugd van IMPACT is bezig met de Tien Woorden (tien geboden). Liefde is de samenvatting: 1 Kor.13

Bij de begrafenis van één van onze leden werd meermalen gezegd dat ze zo lief was. Terecht overigens. Maar ook wel vreemd. Zou je dit niet van ons allemaal moeten kunnen zeggen...?

De mythe van Narcissus gaat over een mooie jongen, op wie alle meisjes verliefd raken. Hij beantwoordt hun liefde niet. Eén van de meisjes vraagt aan de goden of Narcissus mag ervaren wat hij hun aandoet: verliefd worden op iemand niet de liefde niet beantwoordt. Op een dag knielt Narcissus neer bij een water om te drinken. Spiegels bestonden in die tijd nog niet. Daarom ziet hij nu voor de allereerste keer zichzelf en hij raakt op slag verliefd. Zijn spiegelbeeld reageert echter niet, kussen gaat ook al niet. Hij probeert dat toch en verdrinkt. Op de plaats van het onheil vinden de meisjes alleen nog een narcis: met het hart naar beneden.

In de kerk van Korinte bloeien veel narcissen. De kerkmensen zijn verliefd op zichzelf. Aan het avondmaal (hoofdstuk 11) geven ze Jezus niet aan elkáár door. Ze drinken de beker leeg tot ze dronken zijn. Met de gaven van de Geest (12-14) dienen ze niet elkáár, ze pronken ermee. In de kerk vormen ze kliekjes (1-4) van mensen die zichzelf bevestigen in hun gelijk. Heeft hun lage afkomst (1:26) er misschien mee te maken? *Hurt people hurt people.*

Hoog tijd voor Paulus om 1 Kor.13 te schrijven. Het hooglied van de liefde. En let er eens op dat hij vooral schrijft wat liefde NIET is (en wat de Korintiërs dus juist wél doen.) Liefde is NIET: zomaar dingen doen die op zich misschien wel heel goed zijn (vers 1-3)! Zulke dingen kun je doen in de hoop dat men je goed vindt. Dan ben je nog steeds verliefd op jezelf. Liefde is NIET: jaloers, arrogant, grof, egoïstisch, beledigend, blij met onrecht, fouten van anderen bijhouden (vers 4-6).

Ook de wetten van Mozes zeggen wat je NIET moet doen: andere goden hebben, beelden maken, vloeken, de sabbat ontheiligen, moorden, vreemdgaan, stelen, liegen, jaloers zijn. Allemaal NIET doen. Paulus doet een greep uit die wetten en vat ze samen: de liefde doet de naaste NIET kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet (Romeinen 13:9).

Zo tekent zich een vrij duidelijk beeld af: liefde is dat je heel veel NIET meer doet. Dat je je grote mond es houdt, dat je je eigen zin es een keer niet doordrijft. Wat is liefde dan wel? Dat je er bént. De liefde *IS* geduldig, vriendelijk, samen blij (Grieks: sun-chairei, vers 6).

Zo is de naam van onze God: Ik ben er, Ik ben die Ik ben. Zo zien we Jezus voor ons. Zoals Hij door de velden wandelt; de tijd neemt voor kinderen; bij een put gaat zitten en aan de praat raakt met een buitenlandse vrouw; een lepralijder aanraakt; moeilijke visite niet de deur wijst. Jezus is er. Hij propt zijn agenda niet vol. Hij loopt nooit te hijgen.

En als ik nou niet het karakter heb om een lief mens te zijn? Omdat ik driftig ben aangelegd? Of verlegen? Paulus schrijft niet hoe *ik* ben. Hij schrijft hoe de *liefde* is. De liefde raakt nooit op. Want Gód is liefde. Hoe een lief mens wil je worden? Zeg maar tegen Jezus.

Niet alle punten hieronder hoeven uitputtend besproken te worden. Maak vooraf maar een keus.

1. Wanneer voel jij je op je gemak bij iemand? Bij Jezus ook?
- 2a. Welk vers of welk woord uit 1 Kor.13 raakt jou het meest?
- 2b. Tel het woordje 'niet' even. Wat zegt dat over liefde?
3. *Hurt people hurt people.* Praat eens door over dit fenomeen, bij 1 Kor.1:26. De Korintiërs voelden zich eerst minderwaardig, maar gingen later trots doen...
- 4a. Zijn er mensen die jij moeilijk kunt liefhebben?
- 4b. Hoe los je dat op?
5. Wat lijkt jou belangrijker in de kerk: dat je hoort wat je moet *doen*? Of dat je hoort hoe je kunt *zijn*?